

Gemensamt möte Håtuna o Tibble församlingar i Tjusta skolhus den 30 september 1893.

Ordföranden anförde att Håtuna församling beslutat sig för frågan om en överenskommelse kunde träffas att för den närmaste tiden hyra en lägenhet vid namn Thorsgrind på Killinge ägor och därefter genom några mindre reparationer skulle kunna användas till sjukstuga för möjligen en blivande kolera epidemi. Frågan var om Håbo-Tibble socken ville förena sig med Håtuna i denna sak. Hänsyn tas dock till att Håbo-Tibble socken anskaffat åt sig en provisorisk sjukstuga. Doktor Norstedt i egenskap av provinsialläkare kunde varken godkänna Håbo-Tibbles anordnade sjukstuga då den var högst olämplig, ej heller Håtunas förslag förrän denna byggnad var till ändamålet iståndsatt.

Då kommunalnämnden väl insåg att som sjukstuga för mottagning av möjliga blivande kolerapatienter avsedda byggnader inte motsvarade Medicinalstyrelsens föreskrifter kom man överens om att framställa en önskan om en gemensam sjukstuga på grund av höga kostnader.

År 1893 i oktober skrev kommunalnämndens ordförande Carl Gustaf Lewenhaupt till Kongl. Medicinal Styrelsen med anledning av kolerafarsoten.

Med anledning av kolerafarsoten var socknarna skyldiga att hålla sjukstuga för de som insjuknade i kolera. Lewenhaupt på Aske ansöker om att få tillstånd till att få ordna en gemensam sjukstuga för Håtuna och Tibble socknar. Som skäl till detta anger han de två socknarna utgör ett pastorat med en folkmängd av knappt 1700 personer. Det fanns ingen ledig lägenhet för dylikt utan ett nytt hus måste uppföras, skriver han. Kostnaderna skulle bli rätt betungande om varje församling skulle bekosta sjukstuga och nödvändiga uthus. Om koleran skulle utbryta i Stockholm och någon vandrare skulle komma, skulle det vara lika lätt att forsla denne till en gemensam sjukstuga någorlunda centralt belägen inom pastoratet.

Aske, Stockholm den 6 oktober 1893

Carl Gustaf Lewenhaupt

Ordförande i Håtuna sockens kommunalnämnd