

# Säfström sista skolkantorn efter 43 års tjänst

HÅBO-TIBBLE (MP)

– Jag har nått och jämt hämtat mig från avtackningsfesten i Tibblegården. Det var en enorm upplevelse, säger skolkantor Percy Säfström, som förra söndagen avtackades av församlingsborna i Håtuna och Håbo-Tibble.

Då skrevs det kyrkomusikhistoria i Håbo-Tibble kyrka. Kantor Percy Säfström tjänstgjorde för sista gången vid den söndagsgudstjänst som leddes av kyrkoherde Ann-Charlotte Träisk och med Margareta Sollanders som liturg. Percy Säfström är en av de sista i ärkestiftet som bär titeln skolkantor.

Det blev en finstämd gudstjänst där Percy Säfström tillägnades ett bibelord på en av klockorna i klockstapeln, som en avskedspresent av kyrkoherde Ann-Charlotte Träisk. En present som ständigt kommer att göra sig påmind.

– Percy Säfströms musik har varit en omistlig del av gudstjänsten, betonade Ann-Charlott Träisk.

## Pampig avslutning

I gudstjänsten medverkade sångare från Bro och Håbo-Tibble församlingar under ledning av Margareta Stevensson. Solist på flöjt var Anna Karin Norrby. Per-Åke Ljungqvist och Anne-Mette Andersson deltog med textläsning.

Percy Säfström tog chansen att ta farväl av sin tjänst efter 43 år som

skolkantor med att som avslutning på gudstjänsten spela Tocata och Fuga. Ett pampigt verk för orgel, som rymmer harmonier, som påminner såväl om dalakoraler som jazz. Orgelmusiken visade också vilken fin orgel som Håbo-Tibble kyrka har.

– Orgeln är min finaste födelsedagspresent. Den invigdes nämligen 1971 på min födelsedag då församlingen generöst hade kostat på en utbyggnad av orgeln, berättar Percy.

## Nyckeln kvar

I Tibblegården var det många som ville tacka Percy Säfström för de 43 åren i kyrkans och skolans tjänst. Från kyrkorådet uppvaktade Lars Brofalk med en minnegåva i form av ett porträtt av Percy Säfström i sin kära kyrka. För porträttet svarade bygdens egen fotograf Jan-Erik Andersson, JEA-foto i Håbo-Tibble. Det blev uppvaktningar från grannförsamlingar, från kamraterna bland kyrkans personal, och av kollegan kantor Börje Sandén. En insamling hade gjorts i bygden och pengagåvan kan förvandlas till en resa.

Percy har nu varvat ned genom att tillsammans Ruben Lindberg spela fyrhändigt på piano vid en PRO-träff nyligen.

– Får jag abstinensbesvär så har jag nyckeln till orgeln i kyrkan kvar....säger Percy Säfström en av de drivande krafterna i Håtunabygden som han förblir trogen som pensionär.

Gert Stertman



Efter 43 år som skolkantor har Percy Säfström lämnat sig tjänst. Kyrkorådet avtackade honom med detta porträtt i Håbo-Tibble kyrka, skapat av fotograf Jan-Erik Andersson i Håbo-Tibble.

MP v 37 1998

# Tjustaskolans "allt i allo" slutar efter 42 års tjänst



*Kantorn  
och läraren  
Percy  
Säfström  
slutar sin  
lärartjänst  
i Tjusta-  
skolan  
efter 42 år!*

## Nu varvar Percy Säfström ned

min fru blivit den här bygden trogen. Dels ligger ju Håtuna centralt. Nära till Stockholm, Uppsala och Enköping. Men det finns en go och känsla för bygden som är helt enastående. Att folk idag ställer upp och spelar en Luciarevy varje år har rötter i en folktradition som är unik, säger Percy Säfström och nämner profiler som Rutger Mark, Arthur Öberg från manusförfattare till revyerna, Erik Sundblad Jordbrukskassans ombud och Sune Åkerlind, som betydde väldigt mycket för Håtuna och Håbo-Tibblebygden. Gösta Tillman var en väldigt duktig organisatör i skolan.

– Här fanns föreläsningsföreningen som hade folkbildningskurser flera dagar i veckan i Tibblegården. JUF-verksamheten med Luciasoaren och bygdens egen idrottsförening Håbo IF.

– Men så kom nedgången i jordbruket och tillkomsten av Kungsängens skjutfält som avsevärt decimerade bygden. Antalet skolelever sjönk drastiskt till totalt 73 elever i Tjustaskolan, som var i fara.

– Då reagerade invånarna på nytt. HSB fick nobben på att bygga i Håbo-Tibble. Men under mottot "Rädda skolan" lyckades arkitekt Sven-Olov Nyberg rädda Tjustaskolan genom nybyggnationen i Håbo-Tibble. Till och med den gamla röda skolan fick tas i bruk igen eftersom elevantalet ökade kraftigt.

### Född i Upplandsbygden

Percy är född på den uppländska bygden och tillbringade barna- och ungdomsåren i Uppsala.

– Vi åkte då och då till Håtuna och hälsade på släktingar. Mitt musikintresse har jag ärvt av min far och sedan 7-årsåldern har jag medvetet gått in för att lära mig att spela piano.

Jag utbildade mig i Uppsala där jag också gjorde värnplikten vid Flygvapnet. När så Efraim Valdén efter 41 års tjänst skulle lämna uppdraget som kantor och lärare, beslöt jag att söka tjänsten. Den kunde ju inte vara så dum när Valdén stått ut i 41 år. Nu har själv haft den här tjänsten i 42 år, säger Percy

Percy Säfström har också under en tid varit rektor i sin kära skola.

– Det uppdraget tog jag bara för att förbereda tjänsten till en "riktig" rektor som också kan den administrativa biten. Tjustaskolan har i olika omgångar tillhört andra rektorsområden och det tycker jag är bra. En så här liten skola behöver en större skola att luta sig mot. Det har vi goda erfarenheter av när vi tillhörde skolor i Bro och Kungsängen.

Nu kan Percy sitta hemma hos frun och hör skolklockan ringa in till höstterminen. Men tjänsten som kantor och körledare kommer att ta sin tid. Percy har varit den som ordnat allt inte minst skolans avslutningshögtid i kyrkan. Nu får andra ta vid.

– Som kantor i en så här liten bygd så känner man glädje vid bröllop och stor sorg vid begravningar. Tänk att kyrkklockorna kan låta så olika vid dessa tillfällen ocn ändå är det samma kyrkklockor, säger kantor Percy Säfström i Tjusta.

### HÅTUNA (MP)

En stor profil i skolvärlden i Håtunabygden har haft sin sista lektion i Tjustaskolan.

Det är kantorn och läraren Percy Säfström, som efter 42 års tjänst, varvar ned ett år före pensioneringen.

– Men jag fortsätter som kantor och körledare, säger Percy Säfström.

– När jag var yngre och arbetade sex dagar i veckan i skolan bestämde jag mig för att jag skulle varva ned när jag fyllt 60. Jag har därför gått ned från en 130-procentstjänst till en 80-procentstjänst.

– Beslutet att gå ned i tjänstetid innebär att jag fick uppleva att ha en ledig dag i veckan. Första gången det inträffade tog jag mackor och kaffe ned mig och gick ut satte mig på en tubbe i skogen och firade.

### Tillträdde som 22-åring

Han tillträdde lärartjänsten och antorstjänsten som 22-åring 1955 och har förblivit Tjustaskolan trogen alla år sedan den uppfördes 1957 och byskolorna övergavs.

– Det är inte undra på att jag och



Stort TACK!

Vilken minnesvärd avslutning!  
Stor tillströmning till kyrkan och Tabble-  
gården. Glad och uppsluppen stämning  
vid den festliga och goda lunchbuffen.  
Oavade och storslagna gåvor av arbets-  
givare, arbetskamrater, frånvarande och  
närvarande vänner och släktingar. Vår-  
mande tankar i tal, sång och scenupp-  
trädande med både skämt och allvar  
som inslag.

Minnet av allt som mötte mig  
den här avslutande söndagen kommer  
att följa mig för alltid!

Än en gång TACK!

Jag känner mig mycket hedrad,  
som fick den vackra krukan.

Oscar