

Hundraårsfest för Tjusta

”Röda skola”



HÅTUNA (MP)

”Röda skolan” i Tjusta är 100 år. Detta firades rejält i lördags.

Första försöket för två veckor sedan fick ställas in på grund av århundradets busväder. Folk kom inte ut från sina gårdar. Nu var det regnväder och inte en p-plats kring Tjusta fanns att uppbringa.

Hela bygden var med för att fira. Publikrusning- en gjorde att jubileumsinslagen fick tredubblas.

– Tjustajubiléet har föregåtts av ett stort projektarbete där Tjustaskolans elever forskat fram historiska fakta. Vi har haft fem olika verkstäder. En sy, en skriv, en bygg, en bild och en dramaverkstad, berättar projektledaren Maria Morgensterns. Barnen och personalen har fått välja vad de ville arbeta med.

– Det är ganska fantastiskt att av fyra gamla skolbyggnader, är tre fortfarande i bruk.

Faktauppgifterna om skolhistorien i Håtuna som faktiskt börjar redan 1816 har åskådliggjorts i fantastiskt detaljerade tittskåp, uppsatser och teckningar. Faktadelen presenterade eleverna i fritids ”Sallys hus”.

”Grälles hus”

Stig Sundblad som började 1934 i den äldsta skolbyggnaden, som idag bland annat inrymmer skolmuseum, kunde nu uppleva barnbarn som Tjustaskolans historieskrivare.

– Det ska inte heta Sallys hus. Det ska heta Grälles hus. Honom minns jag mycket väl. Det var en lärare Rickard Karlsson, som arbetade i Tjustaskolan under hela sitt yrkesverksamma liv och aldrig hade en sjukdag noterad, berättar Stig Sundblad, medan tidsenligt klädda skolbarn har rast och leker bland besökarna på skolgården utanför ”Röda skolan”.

– På min tid rådde stränga regler för skolgården. Lågstadiet hade egen skolgård utanför sin skolgård. Klasserna i Röda skolan hade varsin skolgård och det var förbjudet att vistas på någon annans skolgård, säger Stig Sundblad som var med i räddningsaktionen på 70-talet då bygdens skola var hotad på grund av landsbygdens avfolkning.

Skolans räddning

– Jag lyckade intressera HSB för en planläggning av bostäder även i Håtuna och Håbo-Tibble. Men etableringen i Tibble i Kungsängen prioriterades och kommunen sa nej till HSB:s planer i Håtuna, berättar Stig Sundblad.

Nu blev skolans räddning arkitekt Sven-Olof Nybergs etablering av nya ”kyrkbyn” i Håbo-Tibble. Inflyttningen räddade Tjustaskolan som nybyggarna verkligen värnar om. Dessutom har ”nya” Tjustaskolan efter 30 års väntan begåvats med en fin gymnastiksal.

En annan som tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv i Tjustaskolan är Percy Säfström. Han återfanns maskerad bakom en skolorgel när barnen med friskt mod sjöng ett knippe av de gamla sköna skolsångerna, i en skolsal i Röda skolan. Percy berättar att han letat fram gamla sånger ur en bok som heter ”Våra skolsånger”.

– Jag fick lägga till ”Musik ska byggas av glädje”. Till den hade jag gjort en egen text med anledning av invigningen av gymnastiksalen tidigare och ungarna älskar att sjunga den, berättar Percy, som i egenskap av nybliven pensionär medverkat i jubileumsprojektet med att öva in en rad sånger med barnen. Det var också Percy som kallade in besökarna till jubiléet med den gamla skolklockan.



I en skolsal i Röda skolan sjöng barnen gamla folkskolesånger till åhörarnas stora jubel. Barnkören ackompanjerades av en lätt maskerad ”Mr Tjusta” Percy Säfström, bilden ovan.

Tidsenligt klädda skolbarn leker under rasten på skolgården framför den hundraårsjubilerande skolbyggnaden.



Stig Sundblad började i skolan i Tjusta 1934 och har många minnen från skolåren i ”Röda skolan”.

Gert Stertman