

Mollys historiska klipp

HÅTUNA(MP)

Det har skrivits skolhistoria i Upplands-Bro. För första gången står den nu 40-åriga gula Tjustaskolan som en komplett skola.

Detta sedan kommunens bildningsnämnd, skolledningen och skolpersonalen, föräldraföreningen och Håbro IF ordnat en dubblerad invigning av den nya gymnastiksalen.

Det firades med 40-årsjubileum, friskvårdsgymnastik, dans och sång av skolans elever i två omgångar, eftersom all publik inte fick plats. Till en del av sångerna hade Percy Säfström skrivit texter dagen till ära. Så medan den ena gruppen av invigningsdeltagare lät sig underhållas, gick den andra husesyn i skolans nyrestaurerade lokaler.

Därför bytte man plats för att slutligen träffas i föräldraföreningens invigningscafé i skolans matsal.

Agerade bandhållare

Kommunalrådet Sven-Inge Nylund(s) och bildningsnämndens ordförande Håkan Heglert(s) fick agera bandhållare när kommunens yngste bandklippare Molly Bergström från Håbo-Tibble kyrkby trädde i aktion. Självet visste inga gränser, när Molly klippte till och gymnastiksalen förklarades invigd.

– Nu kan vi känna oss lugna över att man inte lägger ned den här skolan i första taget, säger Mr Håbro, Stig Sundblad i Helgesta och drar en lättandets suck.



FOTO: JAN-ERIK JEA ANDERSSON, HÅBO-TIBBLE

Precis som Håbro IF har Mr Håbro i Stig Sundblad så har Tjustaskolan Mr Tjusta i läraren och kantorn Percy Säfström. Om ett och ett halvt år går Percy Säfström i pension. Då har han tillbringat hela sitt liv som verksam i Tjustaskolan. En fantastisk bedrift. Hjördis och Alice Schedin hade hand om köket när Tjustaskolan kom till för 40 år sedan och de ses här med Percy Säfström och en skara elever från gångna år i Tjusta, Monika Häll, Gudrun Jansson, Roger Schedin, Janne Ramstedt och Karin Siljestrand.

Nu är Tjustaskolan helt komplett!



FOTO: JAN-ERIK JEA ANDERSSON, HÅBO-TIBBLE

Den lilla byggnaden till höger är pricken över i i Tjustaskolan. Den nya gymnastiksalbyggnaden som varit efterlängtad i 40 år.

Sven-Inge Nylund och Håkan Heglert harangerade den mycket aktiva föräldraföreningen i Tjustaskolan.

– Det är mycket tack vare föräldraföreningens engagemang, som vi kunna klarat av en så här pass stor investering trots kommunens myck-

et knappa marginaler, sa Sven-Inge Nylund.

– Det är bra med starka föräldraföreningar så att vi politiker får ett bollplank att testa våra idéer emot, samtidigt som vi möter den lokala förankringen, som är i viktig i sko-

lan, sa Håkan Heglert(s).

En som just tackades för sin entragna insats i kampen för Tjustaskolans gymnastiksal var föräldraföreningens förutvarande ordförande Peter Magnusson. Han fick av nuvarande ordföranden Anders Kiessling mottaga en keramiktavla föreställande dels gula Tjustaskolan med nya gymnastiksalen samt den gamla röda Tjustaskolan från 1898. Konstverket är utfört av keramikern Barbro Kilgren i Bro.

Många milstolpar

Stig Sundblad berättade så här i ett litet anförande vid invigningarna.

– Tjustaskolan är Min skola, min Fars skola, mina Barn skola och nu mina Barnbarns skola.

– Tjustaskolan har passerat många milstolpar. I slutet på 40-talet ordnades Tjusta-möten. Storkommunerna Upplands-Bro och Håbo var under bildande. Kampen mellan dem om Håtuna och Håbo-Tibble var stor. Håbo varslade om

att den nya kommunen skulle ha nya stora Centrala skolor i Bålsta. Upplands-Bro deklarerade att bygdeskolorna skulle vara kvar. Tibble- och Håtunabornas ställning togs för Tjustaskolans skull. Vi valde Upplands-Bro! Valet var då rätt, bara några få år in på den nya kommunens historia, byggdes den nya delen av Tjustaskolan. Den gamla Tjustabyn fick åter liv av drygt hundra glada barnskrätt, berättade Stig Sundblad i sin tillbakablick.

Jordbruket=färre elever

– Rationaliseringen i jordbruket och tillkomsten av Il Svea Livgarde och dess skjutfält kom att minska elevantalet i Tjustaskolan till hälften. Man såg i andanom hur dåvarande kommunalpolitiker började anse att kanske Tjustaskolan var onödig. Det fanns ju bussar! Då startade människorna i Håbo-Tibble och Håtuna en aktion för att återställa balansen. Operationen kallades "Rädda Tjustaskolan".

– Föret var besvärligt men Tibble- och Håtunabor är ett envist släkte. Och se! Inte minst med arkitekten Sven-Olov Nybergs insatser växte Håbo-Tibble kyrkby upp med Gröna Vägens hjälp, och med en daires envishet lyckades operationen som i och med den nya gymnastiksalen idag, spränger målnöret och har nått målet, förklarade Stig Sund-

blad.

– Tjustaskolan är räddad!

– En fullvärdig låg- och mellanstadieskola med gymnastiksal.

– Håbro IF känner sig delaktig i resultatet och tackar alla goda krafter som verkat för att anläggningen kom till stånd. Håbro IF tackar ledningen för Tjustaskolan och hoppas på ett lika gott samarbete i framtiden, framhöll Stig Sundblad, som från Håbro IF överlämnade en blomma till skolans rektor Jan Billman och en liten penningssumma öronmärkt för utrustning i gymnastiksalen.

Uppvaktade med 4 000

Tjustaskolans föräldraförening har lovat att den träsköld med Skolmärket som kommer att finnas i gymnastiksalbyggnaden också ska få belysning.

Bildningsnämnden uppvaktade med 4 000 kronor som elevrådet får disponera för gymnastiksalen eller skolgården.

Gert Stertman



Tjustaskolans rektor Jan Billman har just fått mottaga blommor och en liten penninggåva till gymnastiksalen från Håbro IF genom Stig Sundblad.