

Första avslutningen på 25 år i Tjusta skola

Den gamla skolbyggnaden i Tjusta har efter en närmare 25-årig törnrosasömn, väckts till liv och första läsåret efter återuppståndelsen är nu slut. Ett gammalt charmigt skolhus till det yttre och moderna välplanerade lokaliteter inomhus blev resultatet av ombyggnaden.

Skolhuset, som ligger något stenkast från den andra skolan, byggdes 1898 och fungerade som skola fram till december 1956. Då togs den nybyggda gula skolan i bruk när terminen började i januari 1957.

Gamla skolan låg tyst och öde och användes endast till förråd av Röda korset och Hemvärnet. Yttertak och skorstenar förföll och det läckte in. För några år sedan renoverades tak och skorstenar och förfallet stannade delvis upp. Ingen skadegörelse har skett under de vilande åren.

Återanvändning

När behovet av skollokaler ökade med elevunderlaget i Håbo-Tibble och Håtuna inleddes diskussionerna om utökning. För första gången har man nu en klass i varje årskurs.

Beräkningen av en tillbyggnad av den gula skolan visade sig bli dyr varför planer på en upprustning av den gamla nedlagda tog fart. Grävning mellan den nya och den gamla skolan för vatten och avlopp, sanering av väggar och golv från husbocksangrepp och isolering, omDispositionering av lokaliteterna genom ändring av väggar

har gjort huset till ett väl fungerande skolhus.

Stor trivsel

Två klasser, årskurs fem och sex med sammanlagt 30 elever, har nu avverkat sitt första läsår med lärarna Percy Säfström och vikarien Ola Nyberg. Enbart positiva tongångar hörs. På ett textat plakat har elever skrivit:

— Vi som gått i den här skolbyggnaden det här läsåret tycker att salarna är mysiga. Det är skönt att inte vara så många i huset.

— Det är en fin atmosfär i skolan och genom tillvaratagande av smådetaljer har den förhöjts. Kaminerna håller vi på att rusta upp och vi gläder oss åt all återanvändning. Installering av elspis och diskbank i ett av grupprummen ska ge oss fina möjligheter för kommande hemkunskapsundervisning.

OÅ-undervisningen har skett gemensamt precis som förr. Kommunikationerna mellan de båda skolorna sker via interntelefon, vilket underlättar mycket.

Ombyggnaden har kostat en fjärdedel av nyproduktionspriset och slutsumman med inredning blev 380 000 kronor.



Enköpingsposten 27/5-83



Elevträff vid Tjusta skola

Året är 1930 och platsen Tjusta skola i Bro. Här är alla eleverna samlade, med sin lärare Rickard "Grälle" Karlsson längst till vänster. Imorgon, lördag 28 maj, ska eleverna mötas igen vid en skolträff i samband med hembygdsföreningens kulturdag i Tjusta skola. Johan Hedin i Bro har lyckats få fatt på 20 av sina gamla skolkamrater.

Den här vägen hoppas han få kontakt med de fem som han inte lyckats med tidigare, så att de också kommer till skolträffen.

På bilden står i övre rad fr v Rolf Kristiansson, Åke Larsson, Rune Eklund, Bertil Eklund,

Rickard Jansson, Josef Eriksson, Oskar Sjögren (som Johan inte lyckats spåra), Harry Högberg, Robert Andersson, Ragnar Lindberg (inte spårad), Erik Löfstedt. I mellanraden sitter fr v Johan Hedin, Knut Andersson (avliden), Vincent Larsson, Sven Alin (avliden), Lars Karlsson, Ines Eriksson och Karin Andersson (ingen av dem spårad), Nils Hallberg, Nils Wällgren, Nils Nilsson och Olle Wällgren. Längst fram sitter fr v Svea Karlsson (ej spårad), Eva Sundberg (avliden), Majken Andersson Björkman, Eivor Eklund Isaksson, Eivor Ålström (avliden) och Ingrid Andersson.