

[www. håtuna-håbo-tibble.se](http://www.håtuna-håbo-tibble.se)

www.hatuna-habo-tibble.se

forskargruppen@telia.com

MAGNUS GUSTAV GROTH OCH HANS FAMILJ

Född 1794 död 1873. Kronofogde och Riddare af Wasaordern

Han föddes i Estuna. Föräldrarna var Magnus Gustav Groth och Anna Maria Kempe. Det sägs att släkten någon gång på 1600-talet kom från Belgien. Även fadern var kronofogde.

Gift med Helena Kumlin från Knivsta. De fick åtta barn, det första barnet, en flicka dog vid födseln, kvar blev sex flickor och en pojke. En av döttrarna, Maria C gifte sig med kronofogden i Bro härad, Karl Oskar Julin, som var med vid den sista avrättningen i Bro. De övriga fem flickorna blev ogifta så långt min forskning sträcker. Även sonen Herman Julius var ogift.

Magnus Gustav var Kronofogde i Uppsala läns södra fögderi och bodde på gården Väst-Tibble (West-Tibble) i Håbo-Tibble, dit han kom 1819 och efterträdde Aessorn och kronobefallnings-mannen Anders Lychou.

Magnus Groths farmor Sofia Christina Nordenstolpe (adliga ätt nr 1981)dog 1824 på Väst-Tibble. Farfar hade fyrtio år tidigare tagit sitt liv efter att han försökt rädda sin affärsverksamhet genom förfalskning. Han ägde sillsalterier i Bohuslän och kallades "sillgrothen". Farmors far ägde Rörstrands porslinsfabrik på sin tid -1770-talet.

Berättelsen om döttrarna Lina och Fina Groth på Väst-Tibble

Lina var den mörka och temperamentsfulla och Fina (Josephine) den lilla ljusa och blida. Till trakten kom den nya häradsskrivaren Lorentz Krutmeijer 1863. Han flyttade in på Bälby inte långt från Väst-Tibble. Han blev Groths assistent och kom ofta till gården. De två döttrarna Lina och Fina som var i 30 års åldern förälskade sig i Krutmeijer som var tio år yngre. I kyrkböckerna kan man se att han flyttar fram och tillbaka mellan Väst-tibble och Bälby. Varför kan man undra? Kanske inledde han ett

förhållande med en av döttrarna och flyttade in på gården. I så fall blev lyckan inte så långvarig. En vinterkväll någon gång på 1860-talet tog systrarnas förälskelse ett våldsamt uttryck när Lina tar fram geväret och skjuter på Fina. Pappa Groth skickar ut Lina mitt i natten, som söker skydd hos apotekaren Vikblad.

Nu om inte förr måste Krutmeijer reda ut sina problem, ett halvår efter händelsen skickar han en ledighetsansökan till Kungl.Majt året 1869 ” *För vårdande af enskilda angelägenheter får jag ödmjukeligen anhålla, att mig måtte benäget meddelas tjänstledighet från min innehafvande befattning såsom länsman i Håbo Härad för tiden från og med den 1 näststundande juni till 28 samma månad.*”

West-tibble 18 maj 1869. Lorentz Krutmeijer.

Lina flyttar till Stockholm och bor där i många år. På äldre dagar försonas systrarna och de bosätter sig i den lilla röda stugan (kallad Grothstugan) mitt emot Väst-tibble.

Systrarna fick tillsammans ära Krutmeijer då han dog barnlös och hade testamenterat allt han ägde till de bägge damerna. Troligtvis fanns det ett triangeldrama i botten och kanske tyckte Krutmeijer om dem bägge två lika mycket?

Krutmeijer dog på Väst-Tibble 1896 och hade redan 1892 skrivit följande rader

”Härmed förklarar jag såsom min yttersta vilja, att all min vid min död efterlämnade egendom av vad namn och beskaffenhet den vara må, skall utan intrång av mina släktingar, tillfalla med full äganderätt fröknarna Josefina och Lina Groth gemensamt eller om en av dem skulle före mig avlida, den av dem som mig överlever.

Westtibble 28 november 1892

Det sägs att på lördagen gick Fina till Håbo-Tibble kyrkogård för att ansa graven och på söndagen gick Lina dit i samma ärende.

Bägge systrarna blev 85 år gamla och dog åren efter varandra i på sjukhuset i Uppsala. (1914-1915)

Inger Löfstedt