

# Håtuna-Håbo-Tibble Släkt och Hembygdsforskning

kontakt: [forskargruppen@telia.com](mailto:forskargruppen@telia.com)

[www.håtuna-håbo-tibble.se](http://www.håtuna-håbo-tibble.se)



## BARNMORSKOR

## **BARNMORSKOR och SJUKSKÖTERS KOR**

Till Lövsta 1841 kom **Lovisa Charlotta Spets** som var född i Sko den 17/7 1808. Hon var gift med statdrängen Johan Gustav Broman född i Sko 1803 11/5. Tidigare hade de bott i Kyrkoby-Torp där han arbetade som skräddare. **Från 1833 var Charlotta utexaminerad barnmorska och verkade som sådan i Håtuna och Håbo-Tibble socknar.** / IJ-L

Tjusta

infl 1875-04-16 Vallentuna – Arbetskarlen

Jonasson Per Gustaf 1842-05-11 Torsås – vigda 1870-01-20

**h Löf Klara Gustafa 1843-07-06 Ekeby – handlardotter – Barnmorska - död 1876-05-10**

s Karl Gustaf Edvin 1871-08-20 Spånga

s Gustaf Gotthar 1875-09-07 Håtuna

utfl 1877-11-15 Tibble

---

Kolera/

Av fruktan för kolerans spridande till församlingen valdes den 27/10 1850 en sundhetsnämnd och förslag om koleraläkare tillsammans med Tibble, Över-och Yttergran, Häggeby och Skokloster samt tillsättande av sjuksköterskor.

Den 28/8 1853 beviljade församlingen expertance-arvode till koleraläkaren med 2Rdr banko från den 29 augusti och under jänstgöring 6 Rdr sk. banko av bägge församlingarna. Fem sjuksköterskor skulle anställas för 1 Rdr 16 sk bano vardera. Detta, om koleran skulle visa sig på någo ställe i dessa församlingar.

1853 30/10 ”efter tilländalupna 60 dagar skulle nu arvodet upphöra”

1857 27/9 träffades åter anstalter mot kolera, som

Enligt Kongl. Majt:s förordning den 14 juli 1893 skulle alla så kallade kommuner anordna Kolera sjukstugor. Detta väckte mycket blandade känslor för de styrande i socken, å ena sidan såg de att det var ett klokt beslut och andra sidan att det skulle bli en dyr historia. I de flesta kommuner anordnades en lämplig stuga med tillhörande sängkläder och i en del fall fanns en kvinna som utsetts till sjuksköterska. Men i Håbo-Tibble hade endast fattighuset blivit ställd till förfogande ”*när det behövdes*” och inte den endaste planering av utrustning hade gjorts, ej heller att försöka ställa stugan i lämpligt skick. Kommunalnämnden i Håbo-Tibble hade till och med beslutat att det fattighjon som för tillfället bodde där, skulle agera sköterska vid eventuellt sjukdomsfall. Läkaren var mycket upprörd av detta förslag och såg detta som mycket olämpligt att tvinga t.om ett fattighjon, att vara sköterska, för en så fruktad sjukdom som koleran.

*Vi skriver i Upplands-Bro 81*  
Kjell Stensson

## Elin Nilsson född 1891-02-13

År 1918 tillträdde den då 27-åriga Elin Nilsson en tjänst som vikarierande barnmorska. Hennes bostad förlades till en nyuppförd fastighet invid Håtuna kyrka. Den 1 juli 1919 antogs hon till ordinarie barnmorska.

Elin Nilssons årslön fastställdes till 600 kronor att utbetalas kvartalsvis med 150 kronor. Ersättningen för antiseptiska medel blev 10 kr/år, liksom tidigare. Övergången från kommunalt anställda barnmorskor till distriktsbarnmorskor aktualiserades genom barnmorskestyrelsens cirkulär av den 7 juni 1920. Vid en extra kommunalstämma med Håtuna församling, 1920-07-25, förklarade sig kommunen i likhet med Elin Nilsson önska, att tjänsten som distriktsbarnmorska tillsattes snarast möjligt. Elin Nilsson förklarade sig villig söka tjänsten, till vilken stämman önskade giva henne sitt förord.

Barnmorskedistriktet, nr 46 Håtuna, omfattade Håtuna-Håbo-Tibble kommuner, men på barnmorskestyrelsens förslag och stämmans beslut den 23 mars 1928 slogs Håtuna-Håbo-Tibble samman med Höggeby-Skoklosters barnmorskedistrikt. Det var sålunda ett stort distrikt, men som väl var hade distriktsbarnmorskan fått telefon installerad 1926.

Elin Nilsson bodde kvar i fastigheten invid kyrkan, tills hon 1937 flyttade till Rönneberga (Killinge 1:19), mittemot Håtunagaraget. Den 4 april 1946 lämnade hon kommunen och flyttade till Vallgatan 20, Karlskrona. Förutom sin distriktsbarnmorsketjänst lämnade hon också sina politiska förtroendeuppdrag i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. 28 års tjänstgöring hade fått ett slut. Naturligtvis var tomrummet stort efter Elin Nilsson.