

## Midsommardrama på Önsta i Håbo-Tibble 1860.

Mellan klockan fyra och fem på midsommardagens morgon väcktes arrendator Jan Jansson på Önsta av ett skott utanför sitt sovrumsfönster. Strax därefter hörde han och hustrun buller och högljudda röster från köket och hårda slag mot köksdörren. Utanför stod drängen Berg som hade varit på midsommarfest på Aske. Snart hade drängen Berg kommit in och ropat på sin husbonde, han uppförde sig våldsamt och ville att pigan Charlotta Öberg skulle väcka husbonden, vilket hon inte ville. Han dängde då pistolen så hårt i köksbordet så det blev en stor grop i bordet. Därefter slog han pistolen mot köksdörren så beslaget på pistolen gick sönder. Han svor och gormade och skrek att husbonden skulle komma med krutet han hade tagit från honom. Han slog sönder dörrspeglarna i dörrarna till salen för att sedan ta sig upp till sitt rum en trappa upp.

Till en annan skräckslagen dräng yttrade han att ”om han fick tag på husbonden skulle han slå honom sönder och samman.” Rusthållare Jansson kom ut från sitt sovrum och försökte lugna ned drängen som nu gått ned igen, men det blev slagsmål och rusthållaren for baklänges mot köksdörren och nedför en trappa. Grannar blev larmade och kom till Janssons hjälp. De försökte brotta ned Berg men misslyckades. Han gav dock upp och lämnade Önsta och begav sig hem till sin mor på Bälby.

Det var fortfarande tidig morgon när han begav sig till Kvarnibble och beklagade sig över sin husbonde och hade han haft krut hade han avlossat ett skott till, berättade han.

Till slut blev drängen förpassad till Länshäktet i Uppsala och sattes inom lås och bom. Kronofogde Groth på Väst-Tibble såg till att han omedelbar verkan blev av med sin tjänst.

När Jansson senare skulle vittna vid Håbo Häradsrätt skriver han ”Efter drängen Bergs våldsamma beteende mot mig, min hustru och tjänste folk på midsommarmorgonen har en så beskaffad oroskänsla och skrämsel uppkommit, att jag alls icke har förmåga att inställa mig vid häradsrätten denna dag.” I stället gav han nämndemannen Svarenius från Svarsta fullmakt att föra hans talan i rätten.

Häradsrättens utslag finns dock inte med i handlingarna men känt är att Jansson inte klarade av att bo kvar utan flyttade till Sigtuna. Han dog kort därefter i vad man kan tolka som ”slag”.

Stackars Janssons hjärta klarade nog inte av den oro och påfrestning som detta trauma innebar.

Så vilt kunde det gå till en midsommarhelg i Håbo-Tibble år 1860.

Vid pennan

Inger Löfstedt