

www.håtuna-håbo-tibble.se

www.hatuna-habo-tibble.se

forskargruppen@telia.com

.....

Berättelsen om Lorenz Krutmeyjer. Kronolänsman och Häradsskrivare. Riddare av Vasaorden. Bosatt på Bälby och Väst-Tibble.

.....

Lorenz Krutmeyer föddes den 3 juli 1839 i Uppsala. Fadern, dog när sonen var sex veckor. Han var Linhandlare och hade gift sig med Lorenz mor tre år tidigare. Han var då änkeman efter ett tidigare äktenskap där hustrun dog efter fem år. Lorenz döptes efter fadern **Johan Lorenz Krutmeyjer** Troligtvis växte Lorenz upp med modern **Maria Abigael Robert** i Uppsala där han studerade. På moderns sida hade han vallonskt påbrå.

När han var 24 år bosatte han sig på **Länsmansbostället Bälby i Håbo-Tibble** och tjänstgjorde som kronolänsman i Uppsala läns södra fögderi. Som kronolänsman hade Lorenz nära samarbete med **Kronofogde Magnus Gustav Groth** på Väst-Tibble. På gården fanns Kronofogdens fem döttrar och en son. Två av döttrarna, Lina och Fina (Jospehina) var ca tio år äldre än Lorenz, vilket inte hindrade att de bägge sägs ha blivit förälskade i honom. De fick ofta tillfälle att träffa honom då han arbetade tillsammans med fadern och stundtals bodde han på Väst-Tibble. Han vikarierade ofta som kronofogde (häradsskrivare) då Groth var sjuk, han avled 1873. Något eller några år innan Groth avled utspelade det sig ett våldsamt svartsjukedrama på gården Väst-Tibble. En av döttrarna tar fram faderns gevär och skjuter på sin syster. Groth lär ha blivit så arg att han körde ut sin dotter mitt i natten. Hon flydde till apoteksbostaden och flyttade sedan till Stockholm och bodde hos en annan syster. Det har varit svårt att forska om denna händelse eftersom allt hände i "maktens centrum" Kronofogden nämner det inte med ett ord och prästen gör inga

anteckningar om varken flytt eller vad som skett. Historien har bevarats av bygdens folk. Vad vi kan se är att Krutmeyer 1869 begär tjänstledigt en månad för enskilda angelägenheter. Min egen uppfattning är att det är Lina som skjutit på Fina. År 1873 dör kronofogde Groth och Krutmeyer är nu vikarierande häradsskrivare och bosätter sig mer eller mindre på Väst-Tibble. Han blir ordinarie Häradsskrivare 1879. År 1892 skriver han sitt testamente där hans vilja är att systrarna Lina och Josephina Groth ska dela på hans egendom. Både Lina, Fina och Lorenz finns antecknade på Väst-Tibble fram till hans död sommaren 1896. Han begravdes i Groths familjegrav på Håbo-Tibble kyrkogård. Boet värderades efter avdragna skulder till 3182:- som i dagens penningvärde är ca 173.000:-

96

Att
Häradsskrifvaren
i Upsala läns södra Fögderi, R. W. O.,
Lorenz Krutmeijer,
född den 3 Juli 1839,
stilla afled
Å West-Tibble Torsdagen den 30 Juli 1896,
sörjd och saknad af oss, släktingar och många
vänner,
§ tillkännagifves endast på detta sätt.
Lina och Fina Groth.

Jordfästningen sker Tisdagen den
4 Augusti kl. 1 e. m. i Håbo-Tibble
kyrka.

L. Krutmeijer †. Häradsskrifvaren
i Upsala läns södra fögderi *Lorenz Krut-*
meijer afled den 30 juli i Vest-Tibble.
Han var född den 3 juli 1839, blef krono-
länsman i första, numera Södra, fögderiet
1863 samt 1879 ordinarie häradsskrifvare efter
att förut länge hafva skött tjensten på förord-
nande. Han var riddare af Vasaorden. Ogift,
sörjes han närmast af släktingar. *f1896 30/7*

Lina Groth *Fina Groth*

Enligt sägnen gick Lina och Fina aldrig tillsammans till Krutmeyers grav. Den ena gick dit på Lördagen och den andra på Söndagen. Kronofogdebostället Väst-Tibble indrogs till staten och arrenderades sedan av Greve Lewenhaupt. Systrarna flyttade till en litet rött torp på Väst-Tibbles ägor, den s.k Grothstugan. Det sägs att den ena skakade kaffepannan åt ena hållet och den andra att andra hållet. Undrar om de kunde hålla sams resten av sina liv. Två motstridiga viljor i samma hus. Fina dog 1914 och Lina 1915, bägge på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sammanställt och forskat av Inger J-Löfstedt